

Förlorare i vinstjakten

på skattepengarna i välfärden



Sveriges barn och ungdomar

vars kunskapsnivå sjunkit i en marknadsanpassad skola med bristande resurser och betygsinflation.



Boende i förort och glesbygd

har fått sämre primärvård och apoteksservice därför att vinstdrivna företag väljer att etablera sig i områden med en välbeställd och relativt frisk befolkning.



Vårdpersonal och patienter

Krisrapporter duggar allt tätare från vårdinrättningar, akutmottagningar och bb-avdelningar. Felaktig resurstilldelning och brutna vårdkedjor är några av skälen.

Det måste bli ett slut på detta!

NEJ TILL VINST I VÄLFÄRDEN!

STOPPA NEDSKÄRNINGARNA!

FÖRSVARA OCH UTVECKLA DEN GEMENSAMMA VÄLFÄRDEN!



www.gemensamvalfard.se



www.valfardskampanj.se

DEMOKRATIN

Att en stor majoritet bland befolkningen vill ha stopp eller begränsning av vinsterna återspeglas inte i partiernas ställningstagande.

Seriösa politiker, kommuner och landsting har inte längre kontroll över budget och det egna samhällets utveckling på grund av privat etableringsfrihet, skol- och vårdpeng.

Förlorad öppenhet och meddelarfrihet för dem som arbetar i välfärden.

Vinnare i vinstjakten

på skattepengarna i välfärden



Barbara Bergström

är grundare av Internationella engelska skolan och toppar listan på dem med högst inkomst i Sverige inkomståret 2012. Tjänade 691 miljoner när hon sålde till riskkapitalbolaget TA Associates.



Rune Tedfors

Startade år 2000 John Bauer-gymnasierna. Tog ut ca 90 miljoner i vinst mellan 2005 och 2008. Tjänade över 200 miljoner på försäljning till eget moderbolag och senare försäljning till riskkapitalbolaget Axcell. Sen kom konkursen.



Björn Savén

Riskkapitalist och skattesmitare, grundare IK Investment Partners. Blivit rik på att köpa och sälja välfärdsbolag genom åren: Partena, Carema, Attendo. Förmögenhet 2016: 2,8 miljarder (Veckans Affärer).



Attendo dubblade vinsten till 649 miljoner 2016.

Sedan börsintroduktionen 2015 har börsvärdet ökat från 8,2 till 13,4 miljarder. De största aktieägarna är koncernledningen. **Värdet bara på fem chefers egna aktier har ökat med nära 1 miljard kronor, på ett drygt år.** (SVT Nyheter 16 feb 2017)



Henrik Borelius

har som vd varit med om två försäljningar av Attendo och det har gjort honom förmögen. Hans Attendo-aktier (4,1%) är i dagsläget värda ca en halv miljard.

Fler vinnare i vinstjakten på skattepengarna i välfärden



Jan Emanuel Johansson

tjänade nästan en kvarts miljard kronor när han sålde sitt välfärdsföretag Svensk Samhällsutveckling AB till vårdkoncernen Frösunda AB 2010. 2013/2014 köpte hans bolag Dandelion Specialfastigheter AB bolaget Hoppetgruppen. Via Hoppetgruppen fakturerar han nu skattebetalarna 60 000 kronor per månad - per barn - för att ordna familjehem åt ensamkommande flyktingbarn. Av det får familjerna endast 22 800 kronor - och hans bolag får 37 200 kronor visade en granskning som Expressen gjorde i oktober 2015.



Ole Salsten

tog tillsammans med sin kompanjon Jonny Nordqvist ut 253,4 miljoner i vinst från sitt skolföretag Baggium mellan 2006 och 2010. När de sedan sålde till ett norskt riskkapitalbolag fick de ytterligare 124 miljoner att dela på.
– *Många av Baggiums skolor redovisar låga kunskapsresultat och på vissa skolor kan det vara så att hälften av eleverna inte når målen för utbildningen, säger Bertil Karlhager, enhetschef på Skolinspektionen i ett TV-reportage.*



Mikael Fahlander

Ägde Assistansia (nuvarande Humana), Sveriges ledande koncern inom personlig assistans, tillsammans med Ibrahim Kadra. Lockade tusentals kunder med "trivselpengar". Sålde till riskkapitalbolaget Argan Capital 2008 för ca 1 miljard, pengar som skickades till Luxemburg obeskattade. Utreds för skatteflykt. Nummer fastighetsmagnat och hockeyprenör.



Melker Schöring

Tjänade 650 miljoner 2005 i reavinst på försäljningen av Attendo Care. Förmögenhet 55 miljarder 2016. (Veckans Affärer)



Gustav Douglas

Tjänade 650 miljoner 2005 i reavinst på försäljningen av Attendo Care. Förmögenhet 15 miljarder 2016. (Veckans Affärer)



Sabri och Benjamin Erdinc

plockade ut 106 miljoner i vinst 2009 och 2010 ur sitt företag Marcus Assistans i Örebro.

Avknopparna

Det finns inte utrymme här att presentera alla de som genom s.k avknoppning fått köpa eller hyra förskolor och vårdcentraler för en mycket billig penning av kommuner och landsting. Man har sedan jobbat hårt ett par år, gjort rejäla överskott, plockat ut dessa som inkomst av kapital eller sålt företaget till en större aktör med en reavinst i mångmiljonklassen. Otaliga svenska kommuner och landsting har sina egna exempel.



Fixarna



Anders Hultin

Arbetade för regeringen Bildt och skrev friskoleformen. Blev därefter vd för Kunskapsskolan, och ledde sedan JB Education i konkurs. Köpte då loss de fyra bästa skolorna och har drivit dessa sedan dess.



Peje Emilsson

Ledande ideolog och präman i den svenska privatiseringsvågen. Huvudägare i Kunskapsskolan som idag har 29 grundskolor och sju gymnasier i Sverige.



Filippa Reinfeldt

Sjukvårdslandstingsråd i Stockholm 2006 - 2014. Drev en extrem privatiserings- och avknoppningspolitik. Hoppade sedan direkt till chefsjobb på det privatvårdföretaget Aleris.